

## Στόχοι και Θυσίες

Ναι λοιπόν. Έτσι είναι η ζωή. Θέλει στόχους. Και ο κάθε στόχος θέλει θυσίες. Θέλει δύναμη και πάθος. Χρειάζεται διαρκή επιμονή και αγώνα. Κανένας δεν θα πετύχει τους στόχους μας για μας. Εμείς κρατάμε τα χαλινάρια του ατίθασου και αδάμαστου αλόγου που λέγεται ζωή. Εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε την πορεία του «αλόγου». Το σημαντικό είναι να μην τα παρατάμε. Ακόμα και όταν όλα δείχνουν ότι θα αποτύχουμε, εμείς πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Θα υπάρξουν και φορές που τα πράγματα θα πάρουν 'την κάτω βόλτα', είναι κάτι αναπόφευκτο, όμως και αυτά μέσα στη ζωή είναι, έτσι δεν είναι; Οι αποτυχίες έχουν σκοπό να μας καταβάλλουν και μας ρίχνουν απευθείας στα «στα σκαλοπάτια» του "Τα παρατάω!". Στην αποτυχία είναι που φαίνεται ποιος έχει αληθινή δύναμη ψυχής. Όσοι καταφέρουν να υπερπηδήσουν αυτή τη μικρή αναποδιά, να βάλουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους και να πάνε παρακάτω διπλά δριμύτεροι, συγχαρητήρια έχουν ήδη πετύχει. Όσοι πάλι δεν τα καταφέρουν, απλά δεν ήταν αρκετά δυνατοί. Το μέλλον γενικά είναι κάτι αβέβαιο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο και όλα είναι γραμμένα. Εμείς απλώς υπογράφουμε. Λένε ότι η γνώση είναι δύναμη. Γιατί; Διότι μόνο έτσι είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Άνθρωποι με ταυτότητα, ξεχωριστοί. Άνθρωποι που δεν γίνονται ένα με τον όχλο. Άνθρωποι που αμφισβητούν και αναζητούν διαρκώς. Και που κάθε μέρα τους είναι μια ατέρμονη μάχη. Όσο πιο πολύ θέλουμε κάτι, τόσο πιο εύκολα θα το πετύχουμε. Γιατί θα βάλουμε όλο μας τον εαυτό, θα δοθούμε ολοκληρωτικά. Ναι, οι θυσίες είναι απαραίτητες. Κανένας δεν διέπρεψε παίρνοντας τον εύκολο δρόμο. Όλοι θυσιάζουν κάτι για να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Με τόλμη και αποφασιστικότητα θα τα καταφέρουμε.

**Ανθή Μασούρα**  
**Γ'5**